



Der var små finske flag i byen og et stort flag ved RAGU-KU, men det finske sprog kunne kun høres, da den finske nationalsmelodi blev sunget på originalsproget, for nok var det finnebørn i Danmark, der mødtes i Oksbøl, men de har været her så længe, at dansk er deres sprog.

FOTO: JOHN RANDERIS

Ambassadør meldte afbud

ÅRSMØDE: Finnebørn i Danmark er samlet i Oksbøl. Tre flag blev hejst.

FAKTA

HISTORIEN

80.000 finnebørn blev sendt til Sverige og 4000 til Danmark under anden verdenskrig. Det skyldtes vinterkrigen i 1939, da Sovjetunionen invaderede Finland. Finnerne led nederlag og tilsluttede sig i 1941 det tyske angreb på Sovjetunionen i håb om at vinde tabte landområder tilbage.

Børnene blev sendt ud af landet for at sikre en reserve af finske statsborgere, hvis det skulle gå helt galt.

Af **Bente Jakobsen**

Tlf. 7695 1982

OKSBØL: Den finske ambassadør Pekka Ojanen har pådraget sig et hekseskud. Derfor kan han ikke sidde i en bil i fire timer, og derfor måtte han sende afbud til et årsmøde i Oksbøl i denne weekend.

Det er Finnebørn i Danmark, der er samlet til årsmødet i RAGU-KU, og da det er tiåret for foreningens oprettelse, skulle det være ekstra festligt.

– Vi er meget kede af afbudet. Vi forsøgte at få den finske gesandt i Esbjerg til at komme i stedet, men det kunne han ikke, fordi han er i København, forklarede foreningens formand, Kaj Palomäki Schmidt, Haderslev.

Borgmester Hans Chr. Thoning var der til gengæld. Han var ikke tredje reserve,

men havde været inviteret fra første færd og skulle have stået for den officielle modtagelse af ambassadøren.

– Vi danskere er glade for, at vi om end i beskedent omfang kunne bidrage til Finlands overlevelse ved at tage imod 4000 børn, sagde Hans Chr. Thoning.

En del finske børn kom til Blåvandshuk Kommune, som også havde andre flygtninge, nemlig omkring 30.000 indbyggere i flygtningelejren i Oksbøl – en lejr, der dermed var Danmarks sjette største by.

Militært præg

– Militæret har i det hele taget sat sit kraftige præg på kommunen, og det er blandt andet militærets skyld, at vi råder over det mest uberørte

og et af de smukkeste naturområder, sagde Hans Chr. Thoning og bad foreningens formand tage en gave med til ambassadøren med ønsket om god bedring.

Cirka 70 mennesker deltog i årsmødet, og traditionen tro blev både det finske og det danske flag hejst, mens de respektive nationalsmelodier blev sunget på originalsproget.

Også det svenske flag strøg til tops, men der var ingen svenskere til stede.

– Foreningen for svenske finnebørn eller lakridsbørnene, som de kaldes i Sverige, meldte afbud efter, at vi havde fået rejst tre flagstænger, forklarede Kaj Palomäki Schmidt.